

## Schapenscheren bij de Stadshoeve

ZUNDERDORP - Voor de Stadshoeve in Zunderdorp staat zondag 2 juni de laatste themadag van dit jaar op het programma. Deze dag staat het scheren van de schapen centraal.

“Zijn jullie ook zo nieuwsgierig hoe de kleine lammetjes gegroeid zijn? Kom dan zondag 2 juni naar boerderij de StadsHoeve in Zunderdorp. We gaan die dag alle schapen scheren en nemen dan ook alle lammetjes mee naar de stal”, vertelt Angela Hoeve enthousiast. “Op het erf,



Op de Stadshoeve worden zondag 2 juni de schapen geschoren. (Foto: Stadshoeve)

of bij slecht weer in de stal, kan iedereen wol spinnen, uilenballen uitpluizen of ontdekken wat er al-

lemaal in de sloot leeft”, vervolgt Angela. “Yvette, van dierenpension Zunderdorp komt met ezeltjes die je samen met haar mag vertroetelen. Natuurlijk kunnen de kinderen pony rijden op het erf. En kun je genieten van het eten en drinken van Boergondinieren. Boer Albert gaat elk uur het land in naar de koeien en de kalfjes en natuurlijk mag je mee.” Het hek van de Stadshoeve gaat 's morgens op 10.00 uur open en om 16.00 uur weer dicht. Er wordt een bijdrage van 2,50 euro gevraagd voor de schapenscheerder.



**HANOVER**

**Uitgaan in Noord?  
Lekker eten in Noord?  
Fietsen in Noord?  
Slapen bij de boer in Noord?  
Theater in Noord?  
Zeilen in Noord?**

Kijk voor alle informatie over het toeristisch en cultureel aanbod in het stedelijk en landelijk gebied van Amsterdam-Noord op:

**www.topamsterdam.nl**



## Schapen scheren op de Stadshoeve

**ZUNDERDORP** Op Boerderij De StadsHoeve worden zondag 2 juni de schapen geschoren. Ook de lammetjes gaan mee naar de stal. Het hek gaat om 10.00 uur open en om 16.00 uur weer dicht.

Op het erf, of bij slecht weer in de stal, kun je wol spinnen, uilenballen uitpluizen of ontdekken wat er allemaal in de sloot leeft. Yvette, van dierenpension Zunderdorp,

komt met ezeltjes die je samen met haar mag vertroetelen. Natuurlijk kunnen de kinderen pony rijden op het erf. En kun je genieten van het eten en drinken van Boergondinieren. Boer Albert gaat elk uur het land in naar de koeien en de kalfjes en natuurlijk mag je mee. Bijdrage is 2,50 euro p.p. voor de schapen scheerder. De StadsHoeve is gevestigd op Zunderdorpergouw 29. [www.stadshoeve.nl](http://www.stadshoeve.nl).

De Echo 29 mei 2013

## Geef me de vijf

De tuinen van Tuinpark Wijkergouw liggen op de grens van natuur en stad aan de rand van Schellingwoude. Tussen 1 april en 1 oktober wordt er fanatiek getuinierd op de 226 tuinen van het complex. Dit jaar viert het tuinpark zijn 50-jarig bestaan. 5 vragen aan twee voorzitters: Judith Seymonson (van het tuinpark) en Lune Renardel de Lavalette (van de tuincommissie).

### 1. Wat maakt Tuinpark Wijkergouw speciaal?

JS: Onze tuinders. Zij maken van hun tuinen kleine paradijsjes. Sommigen hebben een mooi grasveld met bloemperken, anderen een moestuin of een wilde tuin, waar vogels zich gelukkig voelen. LRdL: Wij gebruiken geen chemische middelen om bijvoorbeeld onkruid - wat is dat trouwens - te bestrijden. We hebben een vlinder-

tuin, een bijenvereniging en een traditionele Watergangse tuin rond de boerderij.

### 2. Is het tuinpark voor iedereen toegankelijk?

JS: Tussen 1 april en 1 oktober is het park open voor wandelaars. Op vrijdagavond is de bar open en zaterdag serveren we in de boerderij vanaf 12.30 uur een heerlijke lunch. Bij mooi weer lekker op terras.

### 3. Vormen de tuinders een (h)echte gemeenschap?

LRdL: De zaterdagdagen zijn altijd gezellig. Tuinders ontmoeten elkaar bij de werkbeurten waarbij we gezamenlijk het park onderhouden. En we verzinnen allerlei leuke projecten zoals dansfeesten en vorig jaar het open tuinkunstweekend.

### 4. Hoe vier je het 50-jarig bestaan?

JS: Op maandag 27 mei geven we voor iedereen een receptie van 20.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag 29 juni vieren we het jubileumfeest met tuinders.

### 5. Heb je voor mij ook nog een huisje vrij?

JS: Dat kan wel even duren. Tuinieren is weer een serieuze hobby geworden. De wachtlijsten spreken voor zich.



Links Judith Seymonson, rechts Lune Renardel de Lavalette (foto Emiel van Lint)

We nodigen iedereen uit om gewoon langs te komen en te genieten van ons prachtige park. [www.wijkergouw.nl](http://www.wijkergouw.nl)

Stadsdeel West 2105 2013

## Naar het Noord van nu

Van school verwijderd

NOORD - De Noord-Amsterdamse historicus Dick Reedijk zal in de deze rubriek aandacht schenken aan hoe Amsterdam-Noord is ontstaan. Maandelijks put hij uit zijn boek 'Overkant van Het IJ: vechten tegen achterstand' de nodige informatie voor een interessant verhaal.

Het is al 70 jaar geleden maar ik herinner me het nog heel goed. Het was op een middag in 1942 in een Amsterdamse school. De conciërge deed de deur open en riep: 'Harrie Leuw'. Harrie stak zijn hand op. 'Jij moet even bij de directeur komen', zei de conciërge. Harrie stopte zijn schrift in zijn tas en liep de klas uit. We hebben Harrie nooit meer terug gezien. Harrie bleek een Joodse jongen te zijn en werd van school verwijderd.

Later dacht ik: hoe zou dat afgelopen zijn met mijn klasgenoot? In het Joods Historisch museum ligt het boek 'In Memoriam' met alle namen van de Joodse oorlogsslacht-



Kapper Leuw met zijn vrouw en een bediende voor de zaak in de Havikslaan. (Foto: Dick Reedijk)

offers. Via de leerlingadministratie van de school kwam ik de precieze gegevens van Harrie te weten.

In 'Memoriam' staat: Henri Benjamin Leuw, geboren op 20 april 1927 in Amsterdam, is op 2 juli 1943 in het kamp Sobibor in Polen omgebracht. Ook zijn vader Benjamin Leuw, moeder Naatje Leuw-Jacobs en zijn jongere broer Willy zijn op dezelfde dag in Sobibor omgekomen. In het stadsarchief zei ik: Maar er is ook nog een Philip Hartog Leuw van 1923. De ambte-

naar zei: 'Misschien is die de dansontsprongen'. Thuisgekomen pakte ik het telefoonboek en ja daar stond P.H. Leuw, met een adres in Geuzenveld. Ik belde en Philip Leuw nam de telefoon op. Ik begon voorzichtig: 'Heeft u in de Havikslaan 9 gewoond en was uw vader kapper?' Het antwoord was: 'Ja maar wie bent u?' Zo ontstond het contact en dit zijn twee foto's uit het familiealbum. Philip Leuw is op 18 jarige leeftijd ondergedoken bij een familie in de Anemoonstraat in Noord en is inderdaad de dansontsprongen. Hij heeft gewerkt bij Verschure in Noord en bij de KLM. Hij is getrouwd met Olga en is in 2002 overleden op 78 jarige leeftijd. Alle drie de zoons Leuw hebben het lager onderwijs op de Wingerd school in Noord gevolgd en hun vader was voortruiner bij de gymnastiekvereniging Tonido in Noord.

Noord Amsterdams Nieuwsblad 21 mei 2013

Nieuws uit Landelijk Noord mei 2013