



5



6



8

Trendy Noord

Amsterdam

Amsterdam-Noord was altijd het verkeerde stuk van de stad. Maar ook boven het IJ begint de hoofdstad te borrelen en te bruisen dat het een aard heeft.

Tekst: Xandra van Baarle **Foto's:** Xandra van Baarle, AP, Klaas Fopma



WAAROM NU?

Op de dag van de inhuldiging van koning Willem-Alexander speelt EYE een belangrijke rol. Wie het nieuwe pand van het Filminstituut aan het IJ voor die tijd nog niet heeft gezien kent, moet snel gaan kijken. Maar ga daarna niet meteen weer op huis aan, want Noord wordt steeds leuker en staat bol van de verrassingen. En het platteland ligt nog steeds in de stad.

HOE ERHEEN?

Met de trein naar Amsterdam

Centraal ➊ en daarna met de gratis pont het IJ oversteken is het leukst. Alsof je naar een eiland gaat. Automobilisten kunnen vanaf de A10-noord op diverse punten het stadsdeel inrijden.

WAAR SLAPEN?

Omdat Noord ideaal is om met de fiets te ontdekken, is het handig om – als je zelf geen rijwiel meeneemt – een hotel te boeken dat fietsen verhuurt. Dat kan onder meer bij het leuke hotel Isis ➋ en bij het prachtig gelegen hotelrestaurant De Oude Taveerne ➌,

met gratis parkeerplaatsen. Zelfs een boot kan hier aanleggen. Ook het pas gerenoveerde NH Galaxy Hotel ➍ is een goed uitgangspunt voor een ontdekkingsreis door Noord. Dan is er nog Hotel de Gondazant ➎ alleen kun je daar niet slapen, maar wel supergezellig en lekker eten. Noord heeft ook meerdere campings en sinds vorig jaar zelfs een camper-camping. Een overzicht van alle mogelijkheden om te overnachten in hotels, b&b's en op campings staat op noord.amsterdam.nl. Via deze site kunnen ook wandel- en fiets-



Retro: Eefje de Bruin heeft het winkeltje Attic Empire.

routes worden gedownload.

EYE AAN HET IJ

Mooi of lelijk: in het oog springend is het door een Weens architectenbureau ontworpen pand van filmmuseum EYE ➏ sowieso. Hoe je het ook bekijkt, het aller-mooiste van het stralend witte pand is het adembenemende uitzicht op het IJ en het centrum van Amsterdam. Op het terras en achter de enorme glaspertijlen binnen van onder meer het restaurant kun je eindelijk kijken naar live breedbeeld. De expositie beneden



is gratis toegankelijk. En vergeet de museumwinkel niet waar de *birds* van Hitchcock boven de hoofden van de bezoekers vliegen. Ze zijn te koop. eyefilm.nl

OVERHOEKS

Op het vroegere terrein van Shell wordt de wijk Overhoeks gebouwd. In het informatiecentrum is te zien hoe die wijk gaat worden. In de Shell-toren ② komt onder meer een hotel met in de top een ronddraaiend restaurant. Op de Grasweg staat de Knoop van Volten ③, een werk van beeldend kunstenaar André Volten, die als lasser op de NDSM-werf werkte. De oude kantine op de NDSM-werf is nu ingericht als brasserie en kreeg de naam IJ-kantine ④. Voor de mensen die met de weerpont van Amsterdam CS naar Noord komen – vanouds dé verbinding tussen de twee stukken stad – is De Pont ⑤ een mooi begin om 'de overkant' te ontdekken. Vooral het terras voor het in 1928 gebouwde café-restaurant is enorm geliefd omdat het, net als heel Noord, aan de zijkant van het IJ ligt. En maar kijken naar

al dat heen-en-weergedoe. Het prachtige Tolhuis ① met de Tolhuistuin was al eeuwen geleden het uijtje om de stoffige stad te ontvuchten. Bart Lubbers – de zoon van – is sinds kort eigenaar van deze twee horecapanden en heeft groote plannen zoals het organiseren van dinnershows in het Tolhuis. Lubbers zag jaren geleden al brood in Noord toen

hij van Wilhelmina-Dok ⑥ – dat oranje pand dat in één klap beroemd werd toen een cruiseschip uit de bocht vloog en hier gezellig kwam binnenvaren – een hip etablissement maakte met een terras direct aan het IJ. Je kijkt de schippers zó in de ogen. Hier vlak achter staat De Muur, een knalrood kunstwerk dat Alfried Eikelenboom zo ontworpen heeft dat het op een flat lijkt.

HET ECHTE NOORD

De industrie en de scheepsbouw langs het IJ trok in het begin van de vorige eeuw veel mensen naar Noord. Onder het motto 'groten voor iedere arbeider' werden kleine tuindorpen gebouwd. Zoals de Van der Pekbuurt, het echte Amsterdam-Noord. De Van der Pekstraat gaat de schakel vormen tussen de nieuwe wijk Overhoeks en de rest van Noord en wordt daarom opgekafeerd. Kleine en bijzondere ondernemers krijgen de kans er iets moois op te bouwen. Eefje de Bruin bijvoorbeeld, met haar vintagezaak Attic Empire ⑦ waar ze ook nieuwe oude kleding, tassen en schoenen verkoopt. „Soms ontdek je spullen uit de jaren '60 en '70 die nog nooit zijn gebruikt,” zegt ze. „Regelmatig ga ik op zoek in Engeland en Duitsland en heel veel komt via mijn vader. Die heeft al 50 jaar een vintagewinkel in Tilburg. Hij had zoveel moois in zijn loods, dat ik eerst een webshop ben begonnen. En nu dus een echte winkel; het is zo leuk om je klanten te ontmoeten.”

Skatewinkel Thisissoul, kinderboekwinkel Spinzi en de Italiaanse delicatessenzaak Il Pecorino zijn andere opvallende nieuwkomers. Wie de geschiedenis in wil duiken, kan dat doen in Museum De Noord ⑧. Het zit in een gerestaureerd badhuis uit 1919 op de kop van Vogeldorp, een wijk met 'tijdelijke' woningen. Ze werden in 1918 uit de grond gestampt om de woningnood in Amsterdam aan te pakken en zouden 10 jaar blijven staan. Daarom zijn de huizen niet onderheid maar gebouwd op een betonnen plaat. Even verderop ligt het oudste stadshuis van Amsterdam, het Vliegenbos ⑨, genoemd naar wethouder Willem Vliegen die het begin 1900 liet aanleggen als groene buffer tussen de woningen en de havenindustrie.

ORANJESLUZEN

Aan de Nieuwendammerdijk, een van de mooiste en oudste dijken van de hoofdstad, ligt het fotogenieke café 't Sluisje ⑩ dat in 1792 is gebouwd als herberg. Vanaf het terras hebben bezoekers leuk zicht op de sluis. Voor het ware schutwerk even doortijden naar de monumentale Oranjesluizen ⑪, die essentieel zijn voor de waterhuishouding van Amsterdam en Amstelland. Bij de sluisen is een overdekt uitzichtpunt. Inderdaad, in Noord blijf je kijken. En voor wie vanuit Noord nog meer wil zien, is de stompe toren van Ransdorp ⑫ uit 1540 een geweldige punt. Om te beginnen is de omgeving hier allesbehalve stads – puur platteland met kronkelweggetjes en sloten en toch nog steeds Amsterdam – maar na het beklimmen van 155 treden kun je tot Almere kijken (vanaf april in het weekinde open, 's zomers dagelijks). Het dorp zelf is net een filmdecor, compleet met monumentale houten huizen en een krul naast de kerk, zó'n antiek urinoir. Parkeren is nauwelijks mogelijk dus die fiets is mooi meegenomen. Een ideale schakel tussen stad en platteland is Landmarkt ⑬ aan de Schellingwonderdijk, een heerlijke mix van supermarkt – veel producten komen van boeren uit de omgeving – en restaurant met groot terras. Een concept dat een grote supermarktketen onlangs opnieuw heeft uitgewonden. Een 'gewone' algemene warenmarkt staat dagelijks (Behalve zondag) op het Buikslotermeerplein ⑭, bij het winkelcentrum. Kooplui als Ruud Smit (fruit en groente) en het duo Plat & Kwakman (vis) maken er een feest van. Met wat lekkers in de tas, hou je de smaak van Noord lang bij je. ■