

Castricum-Heemskerk: rondleiding Marquette

Zomertoer
2013

Noordhollands Dagblad
Aan de wandel

Castricum * Vandaag de tiende etappe van de NHD-Zomertoer (28/7-9/8): Castricum-Heemskerk, 18,5 km. **Start:** 10.30 uur, als één groep. **Aankomst:** 16-17 uur. **Begin:** Hotel Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 65, 1901 EJ Castricum. **Parke-**ren: terrein De Brink (via Torenstraat, Ruiteweg, Burg. Boreelstraat). **Eind:** Grand Café Van Ruysdael, Ruysdaelstraat 1, 1961 RM

Heemskerk. Parkeren: in nieuwbouwwijk (oa. Carel van Manderstraat, Jan van Scorelstraat). **Eerste stop:** NH Hotel Marquette. Historische Kring Heemskerk leidt ons rond, in kasteel en op het omringende landgoed. **Tweede stop:** Orchideeënkwekerij Floricultura. Grootste bedrijf in tuindersgebied Heemskerkduin boort naar aardwarmte, op drie kilometer diepte.

Opgeven voor tocht hoeft niet. Deelname is gratis en is op eigen risico. Brood en drinken voor onderweg meenemen. We blijven de hele dag bij elkaar. Zelf voor vervoer terug zorgen. Geen honden. Al tijdens de tocht foto's op www.nhd.nl/zomertoer. Ook routekaart en meer info op website. Voor vragen en reacties: zomertoer@nhd.nl, 06-13777445.

Zomertoer

Timmerman Durgerdam maakte koker voor vervoer op auto van dorpsgenoot naar Medemblik

Geheim Nachtwacht onthuld



Ed Dekker
ed.dekker@hdcmedia.nl

Holysloot * Dat De Nachtwacht in de Tweede Wereldoorlog veilig lag ondergedoken in Kasteel Radboud te Medemblik, dat is algemeen bekend. Hoe precies ons kostbaarste kunstwerk uit handen van de bezetter kon blijven, dát hoorden 155 Zomertoerders gisteren in Holysloot. De redding was vooral te danken aan de jonge verzetsmannen Cor Zoutendijk en Cor Praag uit Durgerdam. En aan hun dorpsgenoot, timmerman Dirk Honing.

Op de eerste tussenstop van de etappe Durgerdam-Zuiderwoude deed voorzitter Yvonne Breedijk van de Dorpsraad Holysloot de juiste toedracht rond De Nachtwacht uit de doeken. Zij is een van de auteurs van het nieuwe boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945'. Het boek beschrijft indrukwekkende gebeurtenissen in de Amsterdamse dorpen Durgerdam, Zunderdorp, Schellingwoude, Randorp en Holysloot. De onthulling over het meesterwerk van Rembrandt staat niet in het boek. In het propvolle Witte Kerkje las Yvonne een mail voor. „Deze reactie kregen wij na de presentatie. De dorpsagent van Durgerdam nam op een avond in 1939 Cor Zoutendijk mee naar de loco-burgemeester van Amsterdam. Die vroeg Cor of hij een houten koker voor een schilderij kon regelen.”

Timmerman Honing maakte snel een rol van losse planken. 's Nachts heeft Cor Praag de rol boven op zijn auto naar de stad gebracht, met behulp van enkele andere Durgerdamers. Met het opgerolde schilderij erin verhuisde de koker dezelfde nacht naar de vroegere dwangburcht in het verre West-Friesland, op de wagen van Cor Praag. Een groep Durgerdam-



Liesbeth Lammes (met NHD-megafoon) vertelt in de nu lege kraamkamer over de schapenhouderij die zij samen met haar man heeft.

FOTO ELLA TILGENKAMP

mers, mét Cor Praag, zorgde na de bevrijding voor de terugkeer van De Nachtwacht. Ademloos luisterden de NHD-wandelaars naar dit nooit eerder zo breed vertelde verhaal. De negende etappe van de Zomertoer was voor velen van hen een verrassende

kennismaking met een onvermoed deel van Amsterdam. Vanaf het vertrek bij De Oude Taverne aan het Markermeer stond de Waterland Oost-tocht in het teken van water en groen. En van koeien, schapen en oude, openbare kerkpaden door weilanden. In mei 1940

moesten bijna 20.000 koeien uit het oosten worden ondergebracht in Schellingwoude en omgeving. Deze evacuatie was nodig om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in te zetten als verdedigingswapen, zo las Yvonne Breedijk voor uit het oorlogsboek. Over schapen vertelde

Liesbeth Lammes-Hopman honderduit in Uitdam. Zij en haar man Johan hebben een schapenhouderij. Met hun ruim 200 fok- en vleeschapen kruisen zij de rassen Rouge de l'ouest en Texelaars. Dat deed vooral de Texelse Zomertoerster goed.



Jannie (links) en Tineke. Weerzien op de Durgerdammerdijk. FOTO HDCMEDIA

Terug naar het Rooie Dorp, na 53 jaar

Steven Musch

Tineke Wijte -Boots (63) en Jannie van den Berg-Winkelaar (62) ontmoetten elkaar na 53 jaar weer. Tijdens de Zomertoer. Tineke zei gisteren op de dijk langs het Markermeer: „Ik herkende Jannie meteen. Ze is niets veranderd.” Tineke woont in Zuid-Scharwoude, Jannie in Bergen. „Vroeger woonden we in hetzelfde dorp”, vertelt Jannie wandelend. „We zijn beiden opgegroeid in Alkmaar, in het Rooie Dorp.” Waarom heette dat het Rooie Dorp? „Er woonden veel arbeiders, linkse mensen en communisten.”

Langs zij bij ...

twee oude bekenden

Volgens beide vrouwen stond hun vroegere buurt niet goed bekend. Jannie: „Ik zei altijd dat ik over de Friesebrug woonde, dan moesten de mensen maar raden waar precies. Ik zei nooit dat ik uit het Rooie Dorp kwam. Daar schaamde ik me altijd een beetje voor.” Tineke: „Ik schaamde me niet. Maar ik woonde aan de Boezemsingel en daar had je een mooi en

groot wit huis, dus zei ik altijd dat ik daar woonde, terwijl dat niet zo was.”

Langs het grote Kinselmeer halen de twee vrouwen enthousiast herinneringen op. Ze vertellen over de rivaliteit tussen het Rooie Dorp en het Ooievaarsnest. „De jongens staken altijd autobanden in de fik. Het was een wedstrijd tussen die twee buurten. Wie de hoogste stapel in de fik stak, was koning.” Tineke: „Ik heb er een geweldige jeugd gehad. We hebben er veel kattenkwaad uitgehaald.” De twee dames wandelen vrijwel de hele negende etappe naast elkaar. Genoeg te praten, na 53 jaar.