

Het verhaal van Hendrikus Rempe ...

Hendrikus (Henk) Rempe, geboren op 21 februari 1903, was havenarbeider bij de Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Hij woonde met zijn gezin (zijn vrouw Jacoba van Zanen en drie dochters) aan de Schellingwouderdijk 97. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog raakte hij betrokken bij het verzet: hij vervalste persoonsbewijzen, deed koerierswerk, spioneerde en hielp onderduikers. Rempe werd op 9 januari 1942 opgepakt na verraad. Hij werd overgebracht naar het hoofdkwartier van de SD in de Euterpestraat; daarna zat hij 14 dagen in de gevangenis op de Weteringschans. Vervolgens werd hij naar concentratiekamp Buchenwalde gestuurd waar hij twee jaar als klusjesman werkte. Rempe werd daar ziek. In 1944 moest hij op transport naar het kamp Natzweiler in Frankrijk. Onderweg werd hij steeds zieker; daarom werd hij ondergebracht in concentratiekamp Cochem te Bruttig in Duitsland waar hij overleed op 26 maart 1944. Pas een jaar na de bevrijding kreeg de familie bericht van zijn overlijden.

Na de oorlog zijn zijn drie dochters enige tijd naar Engeland geweest om aan te sterken. In Amsterdam Nieuw-West is een straat naar Rempe vernoemd.

